

# Hervormd Sirjansland



**Kerst** december 2024



## Hervormd Sirjansland

### **Diensten**

zondag 10.00 en 18.30 uur

### **Telefoon kerk**

0111-642074 (alleen in noodgevallen)

### **Crèche**

Tijdens morgendienst in het Dorpshuis

### **Zondagsschool**

Na de morgendienst

### **Predikant**

Ds. N.F.L. de Leeuw  
Lageweg 2  
4308 AH Sirjansland  
0111-852208  
nfl.de.leeuw@solcon.nl

### **Jeugdouderling**

Dhr. B. Pieper  
bennie.pieper@hotmail.com

### **Scriba**

Dhr. A.P. van der Meer  
scriba@hervormdsirjansland.nl

### **Koster en beheerder**

Dhr. H. Kik  
Telefoon 0111-643383  
h.kik@hetnet.nl

### **Opname ziekenhuis**

Wanneer er iemand opgenomen moet worden in het ziekenhuis, graag melden bij betreffende wijkouderling.

### **Vervoer**

Als u geen mogelijkheid heeft voor vervoer naar de kerk, dan kunt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.

### **Kerkdiensten bekijken en beluisteren**

www.kerkomroep.nl  
www.youtube.com

### **Redactie**

Ouderling J. Maliepaard  
Telefoon 0111-643210

Dhr. A. van der Meer  
Telefoon 0111-484084

### **Inleveren kopij**

jmaliepaard@solcon.nl

### **Administratie**

#### **College van Kerkrentmeesters**

Dhr. W. Stoutjesdijk  
Nieuweweg 1  
4306 PH Nieuwerkerk  
0111-642022  
hetzeeuwsescharrelvarken@gmail.com

### **Rekening**

#### **College van Kerkrentmeesters**

NL49 RABO 0373 728 921  
(bij giften gaarne doel vermelden)  
Penningmeester  
Dhr. A.C. Koetsier  
a.c.koetsier@outlook.com

### **Administratie Diaconie**

Dhr. J.A. van der Wekken  
Bogerdweg 14, 4315 CC Dreischor  
Telefoon 0111-401483  
Mail hans@lankor.nl

### **Rekening Diaconie**

NL 39 RABO 0373 710 380

### **Rekening Zending**

NL 27 RABO 0373 710 402 (t.n.v. diaconie)

### **Distributie collectemunten**

Bestellen kan via [www.hervormdsir.nl](http://www.hervormdsir.nl)  
Afhalen elke laatste maandag van de maand tussen 20.00 en 21.00 uur in de consistorie

### **Rekening collectemunten**

NL 52 RABO 0373 728 964

### **Ledenadministratie**

Irma Dekker - Pronk  
irmapronk@hotmail.com

# Meditatie

*En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaders, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; Om te verschijnen dengen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes. En het kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen, tot den dag zijner vertoning aan Israël.*

## Lukas 1: 67-80

van Zacharias lezen we: “Geprezen zij de Heere, de God van Israel, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.” (Lukas 1 : 68) Met name het woordje ‘omgezien’ onderstrepen we nu. Het is bij uitstek typerend voor Wie de HEERE God is. We komen het woordje ‘omzien’ daarom ook al tegen in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Exodus 2 : 25: “En God zag naar de Israë-

lieten om en ontfermde Zich over hen.” Uit deze woorden leren we, dat de HEERE God betrokken is op Zijn volk. Hij ziet en hoort wat Zijn kinderen mee moeten maken in deze wereld.

Omzien – het is een woord wat we ook vandaag veel horen. We worden ertoe opgeroepen om naar elkaar om te zien. En het is goed om dit te doen. Zeker als christenen en binnen de christelijke Gemeente. Wat is het fijn als er mensen zijn die naar je omzien. Waardoor je merkt dat er anderen zijn die om je geven. Juist in deze periode, rond Kerst en de jaarwisseling, kunnen mensen zich eenzaam en alleen voelen. Als je hoort dat andere gezellig bij elkaar komen, samen met familie en vrienden. En dat dit voor jou niet zo is. Wat is het dan fijn, als er iemand vanuit de kerk naar je omziet. Naar elkaar omzien bemoedigt en steunt.

‘De Heere heeft omgezien’ kun je ook vertalen als ‘de Heere heeft bezocht.’ Dit laat nog meer zien, wat Kerst betekent. God komt in Zijn Zoon nabij. Hij houdt geen afstand. Dat is een onbegrijpelijk wonder van genade. Het is natuurlijk mooi als er mensen naar je omzien, door bijvoorbeeld een kaartje te sturen of even te bellen. Maar als ze bij je op bezoek komen, is dat natuurlijk nog fijner. Dan zie je elkaar en kun je elkaar spreken. Zo is God op bezoek gekomen bij ons mensen, toen de Heere Jezus geboren werd op aarde. Er staat zelfs ergens in de Bijbel ‘Hij heeft onder ons gewoond’. Dus het was geen kort flitsbezoekje, maar een langere tijd. Zacharias zingt er ook van, wat het doel is van dat omzien en bezoek van God. Hij heeft ‘er verlossing door tot stand gebracht.’ (vs. 68) Verlossing ‘van onze vijanden’ (vs. 71). Welke vijanden dat zijn? Dat zijn de heerschappij van de duivel en de zondemacht. Het doel van deze vijanden is, dat wij eenzaam en alleen zouden zijn en blijven, zelfs voor eeuwig... maar dat is niet wat God wil. Hij heeft gezien en ziet nog steeds, hoe wij mensen gebonden zijn in eenzaamheid. En daarom werd het Kerst, zoals de HEERE beloofd had. Door de Heere Jezus Christus is het werkelijkheid, voor ieder die gelooft: Immanuël! God met ons. Dan hoeven we nooit alleen of eenzaam te zijn. Zelfs al zou er niemand bij je op bezoek komen deze dagen, dan mag je nog weten: ik ben misschien eenzaam, maar niet alleen. Want God is met mij – met Kerst, en alle dagen, tot de voleinding van de wereld!

**N.F.L. de Leeuw, V.D.M.  
Sirjansland**

# Uit de kerkenraad

## DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

Op woensdag 6 november jl. was het Dankdag voor gewas en arbeid. Een goede gewoonte in onze traditie om 1 dag per jaar apart te zetten om als gemeente te oefenen in dankbaarheid. Juist in deze tijd waarin we leven, waarin velen (ook in de kerk) door het materialisme doordrongen zijn, is het goed om te leren beseffen dat alles uit Gods hand komt. En dat we moeten leren, zoals dat staat in de Heidelbergse Catechismus zondag 10, om in voorspoed dankbaar te zijn. De eredienst 's morgens was in het bijzonder op de kinderen van onze gemeente afgestemd, zodat vooral zij in de gelegenheid waren om op Dankdag naar de kerk te gaan. De verkondiging van het Woord van God was dan ook wat meer op hen afgestemd. Uiteraard was iedereen welkom! We lazen 1 Kronieken 29 : 1 – 20 over de voorbereiding van de tempelbouw. Het thema was 'Alles is van U.' Ook 's avonds was er een eredienst om zo als gemeente de HEERE te danken voor Zijn goedheid en trouw.

## BEZINNINGSAVOND (SOCIALE) MEDIA

Op dinsdag 19 november jl. werd er een media-avond gehouden. De avond stond onder leiding van dhr. F. Quist uit Scherpenisse. Hij is als docent van het Calvijn College veel bezig met dit thema en geeft regelmatig hierover lezingen op scholen en in kerken. De catecheselessen vervielen op deze avond. In de plaats hiervan konden de jongeren en hun ouders deze avond bezoeken! De avond was vooral bedoeld voor ouders met nog jonge kinderen. Zij staan (deels) nog voor de opvoeding en dan kan kritisch nadenken over de media geen kwaad. Steeds meer jonge kinderen krijgen al een tablet of smartphone in handen. De avond werd georganiseerd voor de gehele gemeente, dus iedereen was van harte welkom! Menigeen, die deze avond had bezocht, was onder de indruk van de presentatie! Hopelijk, dat bij velen "de knop" omgaat om bewuster om te gaan met het gebruik van sociale media en dan met name het gebruik van de mobiel. Dit fenomeen neemt hand over hand toe in de maatschappij, in de gezinnen en ook in de kerk! Op grond van het introductie filmpje van de presentatie heeft dit een verwoestende uitwerking op de mensheid! Kortom, laten we ons leven meer besteden in Zijn dienst, dan eindeloos / doelloos bezig te zijn met de sociale media!

*Leer mij, o God van zaligheden,  
Mijn leven in Uw dienst besteden;  
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;  
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,  
En leid' mij in een effen land.  
(Psalm 143 vers 10)*

## REACTIE KERKENRAAD M.B.T. BELEIDSPLAN

De afgelopen tijd ontvingen we als kerkenraad diverse reacties m.b.t. het nieuw vastgestelde beleidsplan. Met name vanwege de passage over de hoofdbedekking en de zgn. 'onderlegger', die we daarbij hebben gevoegd. In het feit dat u en jij van zich laat horen, proeven we een stuk betrokkenheid op de gemeente waar we dankbaar voor zijn. Als afronding van het traject van het beleidsplan, reageren we hier in algemene zin op de ontvangen brieven en signalen. De geluiden die ons bereikten, kunnen samengebracht worden tot een stuk zorg die er leeft over de koers van de gemeente. Ook merken we er vragen in op, die blijkbaar opgeroepen zijn door de gekozen opzet en formulering.

Graag brengen we nogmaals de bedoeling van ons als kerkenraad onder uw en jouw aandacht, zoals deze ook al in het eerste gedeelte van de genoemde 'onderlegger' wordt benoemd:

- We beogen dat gemeenteleden in hun keuzes rekening houden met elkaar.
- We beogen dat er begrip is en ontstaat voor de keuzes van de ander.

Daarbij verwoorden we in het beleidsplan bewust ook nog eens wat de traditie is in onze gemeente rondom de hoofdbedekking. Deze traditie achten we waardevol en in die lijn wensen we dus te staan.

In de verschillende uitleg van de Schrift op dit punt (1 Korinthe 11) blijft Gods scheppingsorde vaststaan. Ook voor ons als kerkenraad. De visies gaan uiteen bij de vraag naar hoe en waar dit zichtbaar wordt gemaakt. Dit betekent echter geen fundamentele scheiding. Wel houdt dit in dat we als kerkenraad op dit punt geen verplichting kunnen stellen of handhaven.

Daarmee zouden we heersen over de gewetens van anderen. Verder hechten we eraan dat het duidelijk is dat Gods Woord ten allen tijde de norm is. We moeten nauwkeurig met de Bijbel omgaan.

Uiteraard begrijpen we de zorg die geuit wordt. We leven in een tijd waarin veel op ons mensen en de gemeente afkomt en de ontkerkelijking alom zichtbaar is. Het valt niet mee om het 'schip van de kerk' op koers te houden. Daarvoor zijn en blijven we aangewezen op het Woord van God, zoals dat iedere zondag in vrijheid verkondigd mag worden.

Als kerkenraad is het onze zorg en ons verlangen om u als gemeente te bewaren bij het heil in Jezus Christus. Het is onze diepe overtuiging dat de eenheid van de gemeente daarin gelegen is. Dat is niet altijd met het blote oog zichtbaar, maar zeker wel merkbaar. Het is ons gebed dat deze geestelijke band door Gods Woord en Geest zal groeien, zoals de apostel Paulus zegt:

De God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God." (Romeinen 15 : 5 – 7)

Een hartelijke groet namens uw kerkenraad,

**Ds. N.F.L. de Leeuw en J. Maliepaard**

## Van de kerkrentmeesters

### **PASTORIE**

Dhr. Koetsier heeft in de achterliggende tijd een aantal kleine probleempjes verholpen in de pastorie, zoals de verlichting in de garage, geluidshinder van de vaatwasser en een storing in de unit van de vloerverwarming. Al met al zit de familie De Leeuw er weer warmpjes bij!

### **ONDERHOUDSPLAN**

Uit één van de laatste vergaderingen van het college van kerkrentmeesters is naar voren gekomen, dat er een update van het meer jarig onderhoudsplan (MOP) gewenst is met het oog op de kosten voor onderhoud van de gebouwen (pastorie en kerk) in de toekomst. Aan bouwbedrijf Capelle, in de persoon van Pieter-Willem, zal gevraagd worden om het bestaande onderhoudsplan te updaten.

### **VERLICHTING KERK**

In de achterliggende tijd is de verlichting in de grote zaal vervangen. Deze lampen hebben nu dezelfde lichtsterkte als de twee rijen verlichting in de oude kerkzaal. Ook is gevraagd door de koster om de verlichting, die in het plafond verwerkt is, te gaan vervangen. Er zijn namelijk onderdelen van deze verlichtingsarmaturen defect en hiervan zijn geen onderdelen meer te verkrijgen. Dhr. (Bert) Flikweert zal samen met dhr. (Arie) Van der Meer een plan opmaken om al deze armaturen, zowel van de consistorie, kerkzaal en beide hallen, in één keer te vervangen.

### **RAPPORT VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND**

Op vrijdag 4 oktober jl. hebben we inspectie gehad van de Veiligheidsregio Zeeland t.a.v. de brandveiligheid van het kerkgebouw. We kregen hierover diverse opmerkingen. Zoals;

- De vluchtroute aanduiding was niet altijd duidelijk en was soms geblokkeerd.
- De verlichting van de diverse vluchtrouteaanduidingen deden het niet. De losse noodverlichting in het kerkgebouw was niet werkzaam.
- In de hoofdmeterkast hingen verschillende losse kabels die niet goed waren weggevoerd.

De blusmiddelen in het pand waren niet op tijd gekeurd!

- De brandslanghaspel in de muur werd geblokkeerd door de kapstok in de gang.
- Het draagbare blusmiddel stond los op de grond. Deze moet bevestigd worden aan de muur.

Kortom, er was n.a.v. het inspectie bezoek werk aan de winkel! In principe moesten bovengenoemde tekortkomingen binnen een maand hersteld worden, maar we hebben uitstel gevraagd tot 8 januari 2025. Zoals u misschien al hebt gezien, zijn diverse tekortkomingen al verholpen. Op een enkel kleinigheidje na is alles in orde gebracht. Met dank aan dhr. (Bert) Flikweert en dhr. (Arco) Koetsier. Als bewijs van herstel van bovengenoemde bevindingen zijn er foto's gemaakt en deze moeten verstuurd worden naar de Veiligheidsregio Zeeland. Hopelijk dat zij hun goedkeuring geven, zodat we weer in een brandveilig kerkgebouw zitten! In een volgend 'Hervormd Sir' zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

Namens het college van kerkrentmeesters,  
**Dhr. J. Maliepaard**

## Nieuws uit de gemeente

### ZIEKEN

We denken aan de familie Van Zuidland – Baart, wonende in Rietveld 8 te Oosterland, van wie hun (schoon)vader onlangs ernstige berichten kreeg rondom zijn gezondheid. We bidden hen hierin Gods barmhartigheid toe.

De familie Kik – de Ronde, wonende in Deltastraat 1 te Nieuwerkerk, werd in de afgelopen tijd verschrikt, doordat bij mevr. Kik borstkanker is geconstateerd. Na een vervolgonderzoek is er een traject van chemokuren uitgezet. Inmiddels is zij met deze chemokuren gestart. We bidden om Gods zegen over de behandeling en Zijn nabijheid en kracht om het te kunnen dragen. Al met al voor mevr. Kik, haar man en hun (klein)kinderen een ingrijpende situatie. Van harte Gods ondersteuning toe gebeden!

*Ik riep tot U, ik zaid': o HEER',  
 Gij zijt mijn toevlucht, sterkt' en eer;  
 Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel,  
 Mijn God, Wien ik mij aanbeveel.*

We leven mee met mevr. De Bruine – Donselaar, wonende in de Molenweg 21 te Oosterland, die onlangs plotseling enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Over enige tijd zal ze (weer) een operatieve ingreep moeten ondergaan vanwege een haperende stoma.

Bij mevr. C. Chr. (Elienne) Kik – Schot, wonende in de Loensweg 27 te Nieuwerkerk, is de ziekte weer meer actief geworden. Een nieuwe medicatie wordt ingezet op hoop van zegen!

Mevr. Van der Wekken – den Boer, wonende in De Saele 28 te Oosterland, is wegens kortademigheidsklachten een week opgenomen geweest in het ziekenhuis. De medicatie mocht aanslaan, waardoor ze gelukkig weer huiswaarts kon keren.

Mevr. J.P. (Caroline) Kik-Pieper, wonende in de Hoge Kerkstraat 32 te Nieuwerkerk, is vanwege een zwangerschapsziekte in het ziekenhuis

opgenomen geweest. Ze mocht weer naar huis, maar haar situatie zal naar verwachting de komende tijd kwetsbaar blijven.

We wensen en bidden de bovengenoemde gemeenteleden de ondersteuning en nabijheid van de HEERE toe. Dat de behandelingen en de medicaties gezegend mogen worden. Ook denken we aan degenen die rondom hen staan.

*“Och HEER, och, werd mijn ziel door U gered!”  
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;  
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,  
En onze God ontfermt zich op ‘t gebed.*

### **HUWELIJK**

Donderdag 7 november jl. zijn Hendrik Schilt en Tessa Legemate in het huwelijk getreden. De kerkelijke bevestiging en inzegening vonden plaats in de Hervormde Kerk te Scherpenisse in een eredienst die geleid werd door Ds. De Leeuw. Bij dezen willen wij het bruidspaar van harte feliciteren met hun huwelijk. We wensen hen Gods zegen toe in hun verdere huwelijk. Het adres van het jonge echtpaar is: Grevelingenstraat 11, 4311 GB te Bruinisse.

Vrijdag 22 november jl. zijn Henri Flikweert en Jozan Tanis in het huwelijk getreden. De kerkelijke bevestiging en inzegening vonden plaats in de Hervormde Kerk te Sirjansland in een eredienst die geleid werd door Ds. De Leeuw. Bij dezen willen wij het bruidspaar van harte feliciteren met hun huwelijk. We wensen hen Gods zegen toe in hun verdere huwelijk en bovenal Gods zegen voor de huwelijksweg daarna. Het adres van het jonge echtpaar is: Dr. Schutterstraat 29, 4307 BP te Oosterland.

### **HUWELIJKSJUBILEUM**

Op donderdag 31 oktober jl. mocht het echtpaar Kieviet – de Jonge, wonende in de Van Hertsbekestraat 22 te Bruinisse, hun 55-jarig huwelijksjubileum gedenken. Het is een grote zegen zoveel jaren samen te mogen zijn als man en vrouw!

Op zaterdag 2 november jl. was het de dag, dat het echtpaar Flikweert – Bal, wonende in de Bosblokdreef 5 te Oosterland, 40 jaar getrouwd

waren. Ook hiervoor geldt: het is een voorrecht uit Gods hand dit te mogen beleven.

Bij dezen willen wij de beide echtparen van harte feliciteren met hun huwelijksjubileum en wensen hen bovenal Gods zegen toe voor de toekomst!

### **GEBOORTEN**

Woensdag 2 oktober jl. werden Henk en Willemarie Breukel – Roodenburg, wonende in de Oud Heiligeweg 4 te Oosterland, verblijd met de geboorte van een gezonde zoon en broertje Josha Norbert Johannes. Zijn roepnaam is Josha, wat betekent ‘geschenk van God’. Hij is het broertje van Jaël, Joël, Aron, Jesra, Joah en Jeva. We feliciteren dit gezin van harte en wensen de ouders Gods zegen toe in de opvoeding van hun kinderen.

Dinsdag 29 oktober jl. werden Dirk en Elsbeth Geuze – Blok, wonende in de Molenweg 49 te Oosterland, verblijd met de geboorte van een gezonde zoon. Ze noemen hem Finley. Hij is het broertje van trotse zus Ruby. Grote reden tot dankbaarheid aan God, Die leven gaf en leven spaarde. We feliciteren de ouders van harte en wensen hen Gods wijsheid en zegen toe in de opvoeding van de kinderen die hen zijn toevertrouwd.

### **DOOPDIENST**

In de morgendienst van zondag 24 november jl. werd de Heilige Doop bediend aan twee jonge kinderen van de gemeente, namelijk Jan Leendert (Senn) Dooge, zoon van Johan en Myrthe Dooge – Legemate, wonende in de Muyeweg 31 te Nieuwerkerk en Josha Norbert Johannes (Josha) Breukel, zoon van Henk en Willemarie Breukel – Roodenburg, wonende in de Oud Heiligeweg 4 te Oosterland. Deze dienst werd gehouden in de Hervormde Kerk te Dreischor. Een bijzondere dienst voor de ouders en familieleden, maar ook voor de gehele gemeente. Immers: we werden bepaald bij de verbondstrouw van God. Hij, Die van geslacht tot geslacht Zijn Naam voortplant (Ps. 72 : 17). En in die weg bouwt de HEERE Zijn Koninkrijk. We wensen de doopouders Gods wijsheid en liefde toe in de opvoeding van hun nageslacht, opdat zij hun hoop op God zouden stellen en Hem zullen dienen.

## OVERLEDEN

We leven mee met de families Verton – de Vlieger, wonende in de Lageweg 28 te Sirjansland en De Vlieger – de Jonge, wonende in de Korte Noordstraat 4 te Sirjansland. Zondag 13 oktober jl. overleed hun man, vader, schoonzoon en zwager, dhr. Huib Verton op de leeftijd van 65 jaar. Vrijdag 18 oktober vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats van Sirjansland. We bidden hen Gods nabijheid en troost toe in dit verlies.

We leven mee met de familie J. Geuze, wonende in de Nieuwstraat 24 te Oosterland, van wie onlangs een broer is overleden. De HEERE heilige deze roepstem aan onze harten.

*Wees mij een rots, om in te wonen;  
Een schuilplaats, waar mijn hart  
Steeds toevlucht vind in smart.  
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,  
Dat Gij, o groot' Ontfermer,  
Mijn burcht zijt en beschermer.*

We denken ook aan andere rouwdragenden in de gemeente. Het is ingrijpend wanneer er een lege plaats komt in de familiekring, waarbij vaak geldt: hoe dichterbij hoe meer impact het heeft. Verdriet, gemis, allerlei gevoelens en soms ook vragen komen naar boven. En dat kan soms na langere tijd pas gebeuren of dan (weer) sterker ervaren worden. Met al deze dingen mogen we de toevlucht nemen bij de HEERE. Hij kent ons hart en Zijn genade in Christus geeft verzachting van smart.

*Hij heelt gebrokenen van harte,  
En Hij verbindt z' in hunne smarte,  
Die, in hun zonden en ellenden,  
Tot Hem zich ter genezing wenden.  
Hij telt het groot getal der starren,  
Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren.  
Hij roept dat talloos heir te zamen,  
En noemt die alle bij haar namen.*

Daarnaast zijn er diverse gemeenteleden voor wie het niet of moeilijk is om zondags naar de kerk te komen. Dat geeft een stuk gemis van de gemeenschap. Gemeente, laten we aan elkaar denken, wanneer er moeitevolle situaties en/of periodes zijn voor onze naasten. "Draagt elkanders lasten, en vervul zo de wet van Christus" (Gal. 6 : 2). Dat kan door een telefoontje, kaartje of bezoekje. Dat betekent veel voor de ander. Bovenal, laten we elkaar opdragen in de gebeden aan de troon van Gods genade.

*O HEER, mijn toevlucht, hoor mij klagen;  
Verlos mij uit des vijands lagen;  
Red mij van hen, die mij vertreên;  
Ik schuil, in mijn benauwde dagen,  
Bij U, mijn God, bij U alleen.*

Ds. N.F.L. de Leeuw en J. Maliepaard

**Ik zie het licht  
door het donker stralen  
volg dit licht  
en je zal nooit verdwalen  
het donker verdwijnt  
Waar Jezus verschijnt.**



# Predikbeurten

## JANUARI

01	10.00	<i>Nieuwjaar</i>	Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
05	10.00		Ds. J. Harteman	Hilversum
	18.30		Ds. W. Meijer	Gameren
12	10.00		Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
	18.30		Prop. L.M. Jongejan	Waarder
19	10.00		Ds. J. Prins	Koudekerke
	18.30		Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
26	10.00		Ds. N.A. Donselaar	Middelharnis
	18.30		Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland

## FEBRUARI

02	10.00		Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
	18.30		Ds. M. Messemaker	Cillaarshoek
09	10.00		Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
	18.30		Ds. J.A.A. Geerts	Ridderkerk
16	10.00		Ds. J. Geene	Katwijk
	18.30		Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
23	10.00		Prop. T.R. Rietveld	Ridderkerk
	18.30		Ds. W. van Weelden	Dordrecht

## MAART

02	10.00	<i>Vorbereiding H.A.</i>	Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
	18.30		Ds. J. van Dijk	Ridderkerk
09	10.00	<i>Heilig Avondmaal</i>	Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
	19.00	<i>Nabetrachting H.A.</i>	Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
12	10.00	<i>Biddag</i>	Ds. G. van Zanden	Katwijk
	18.30	<i>Biddag</i>	N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
16	10.00		Ds. M. van Dalen	Haaften
	18.30		Ds. G.R. Mauritz	Randwijk
23	10.00		Ds. M.A. van den Berg	Groot-Ammers
	18.30		Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
30	19.00		Ds. N.F.L. de Leeuw	Sirjansland
	10.00		Ds. G.H. Vlijm	Wezep

# Opbrengst Collecten

## KERKBEHEER

25 - 08 - 24	€ 660,83
01 - 09 - 24	€ 709,30
08 - 09 - 24	€ 661,20
15 - 09 - 24	€ 563,24
22 - 09 - 24	€ 602,20
29 - 09 - 24	€ 579,44
06 - 10 - 24	€ 653,10
13 - 10 - 24	€ 656,94
20 - 10 - 24	€ 589,60
27 - 10 - 24	€ 593,75
03 - 11 - 24	€ 654,15
06 - 11 - 24	€ 10.592,33
10 - 11 - 24	€ 715,25

## HUWELIJKSDIENSTEN

30 - 08 - 24	€ 173,40
07 - 11 - 24	€ 451,10

## PREDIKANTSPLAATS

08 - 09 - 24	€ 635,15
29 - 09 - 24	€ 513,50
27 - 09 - 24	€ 468,95

## ONDERHOUDSFONDS

22 - 09 - 24	€ 533,40
13 - 10 - 24	€ 451,10
10 - 11 - 24	€ 486,95

## GEBRUIK KERK DREISCHOR

25 - 08 - 24	€ 308,05
15 - 09 - 24	€ 286,95

## GELUIDSFONDS

06 - 11 - 24	€ 920,60
--------------	----------

# Jarigen

De jarigen vanaf 70 jaar en onze gehandicapten komend kwartaal

## 6 JANUARI

Mevr. A.J. Hoek – Anker  
Weelstraat 44  
4307 BS Oosterland

## 6 JANUARI

Dhr. D.J. Fluijt  
Sportweg 2  
4308 AE Sirjansland

## 12 JANUARI

Mevr. T.J. Neele – de Ronde  
Sportweg 12  
4308 AE Sirjansland

## 28 JANUARI

Mevr. Bos – Hoogendoorn  
Koningin Julianastraat 7  
4305 AJ Ouwkerk

## 3 FEBRUARI

Mevr. Rijnberg – Uijl  
Burg. Van Eetenstraat 70  
4306 CW Nieuwerkerk

## 24 FEBRUARI

Mevr. M.C. van Wingen  
Sportweg 7a  
4308 AE Sirjansland

## 12 MAART

Dhr. F.T.J. Kroeze  
Leeuwenburg 31  
4307 CC Oosterland

## 21 MAART

Mevr. J.K. Fluijt – Vermaas  
Sportweg 2  
4308 AE Sirjansland

## 22 MAART

Dhr. M. Otte  
Oud Heiligeweg 41  
4307 LA Oosterland

## 27 MAART

Dhr. C.W. Nikerk  
Lage Rampertseweg 3  
4307 NN Oosterland

## 29 MAART

Dhr. J.A. Struijk  
Agthoven 22  
4306 GA Nieuwerkerk

## 5 APRIL

Mevr. A.M. Kieviet – de Jonge  
Van Hertsbekestraat 22  
4311 GT Bruinisse

## 9 APRIL

Mevr. C. van der Maas van Giessen  
Oud Heiligeweg 12a  
4307 LB Oosterland

## 11 APRIL

Dhr. B. Kieviet  
Van Hertsbekestraat 22  
4311 GT Bruinisse

## 21 APRIL

Mevr. J.A. de Vlieger – de Jonge  
Korte Noordstraat 4  
4308 AK Sirjansland

## 23 APRIL

Dhr. J.A. Hofland  
Grevelingenstraat 12  
4308 AN Sirjansland

## 28 APRIL

Mevr. W. van Ast – Quist  
Korte Poststraat 1  
4308 AM Sirjansland

# Mutaties gemeentegids

## GEBOREN

Senn Dooge  
Josha Breukel  
Finley Geuze

## VERHUISD

Fam. Visser – van den Broek  
946 Ball Ave NE  
MI 49503 Grand Rapids

Dhr. D.J. Hoek

Ooststraat 1a  
4306 AA Nieuwerkerk

Fam. Schilt – Legemate  
Grevelingenstraat 11  
4311 GB Bruinisse

Fam. Flikweert – Tanis  
Dr. Schutterstraat 29  
4307 BP Oosterland

## INGEKOMEN

Mevr. J. Tanis

## UITGESCHREVEN

Fam. Bos - Hoogendoorn  
Fam. Leenstra – Schot

## OVERLEDEN

Dhr. H.J. Verton

## GEHUWD

Hendrik Schilt & Tessa Legemate  
Henri Flikweert & Jozan Tanis  
(Adressen staan vermeld bij 'verhuisd')

# Dankbetuigingen

Allen hartelijk dank, ook namens mijn vrouw, voor alle blijken van medeleven die we hebben ontvangen tijdens mijn verblijf in De Oase te Ouddorp.

## **Thijs Bal**

Vele kaarten en attenties mochten we van u ontvangen. Wat een bemoediging en steun, dat u aan ons denkt en voor ons bidt. Dat de Heere mij en ons gezin nabij wil zijn in de weg die voor ons ligt. Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heeren hand.

## **Marja en Herman Kik**

Wij willen iedereen bedanken voor alle felicitaties, cadeaus, bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen voor ons 55 jarig huwelijksjubileum.

## **Rien en Gré Bolle – van der Maas**

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en felicitaties die we hebben gekregen voor ons 40 jarig huwelijk.

## **Arie en Rianne Flikweert**

Namens de vrijwillige thuiszorg willen we iedere vrijwilliger hartelijk bedanken. In het afgelopen jaar hebben we een aantal mensen kunnen helpen en ondersteuning gegeven. Zonder onze vrijwilligers zou dat niet gaan. Allen dank voor jullie inzet!

**De wereld mooier maken**

**Begint ontzettend klein**

**Wees aardig voor je naasten**

**Hoe moeilijk kan het zijn?**

## **Christine Bolle en Margreet van der Wekken**

We bedanken een ieder hartelijk voor het meelevend rond mijn verjaardag. Het was mooi om een aantal gemeenteleden in de pastorie te mogen ontvangen. En wat een stapel kaarten en mooie presentjes mocht ik ontvangen! Al met al hartverwarmend! Hartelijk dank daarvoor!

## **Ds. N.F.L. de Leeuw**

# Gebedskring

De jeugd van onze gemeente, die ons zo lief en dierbaar is, staat midden in de branding en is een doelwit van de boze. We weten allemaal dat tegenover die overmacht en onze machteloosheid, maar 1 wapen is.....en dat is het gebed. Mocht je nu denken 'ik ben geen bidder' of 'moet ik dat doen...!' Dat is precies waar wij ook tegenaan lopen en daarom vragen wij bij de Bron om kracht, want we ervaren ook: Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.



Wil je mee helpen bidden, maar vind je die tijd ook zo onpraktisch (maandagmorgen kwart voor 9), neem dan contact op met één van ons. Hoe mooi zou het zijn, dat er meer gebedsgroepen komen! Wellicht op andere tijdstippen van de week! Het is maar 1 uur in de 14 dagen! Welkom, de nood is hoog!

Namens de gebedskring,

**Maria Stouten, Diëlle Verkamman, Neli Verwijs en Annet Capelle**

# Vrouwenkring Tryfosa

## WEBSITE 'VROUW TOT VROUW'

Op de website 'Vrouw tot Vrouw' vind je leesmateriaal voor je Bijbeltijd, blogs van binnen en buiten onze landsgrenzen, boeken – en recepttips.

## PODCAST - HET LEVEN DELEN

In de podcast 'Het leven delen' gaat Corine de Jong in gesprek met vrouwen – van twintig tot tachtig – over hun leven, de hoogte- en dieptepunten die ze ervaren hebben en hoe het geloof hierin een rol speelde. Ga naar [www.vrouwtotvrouw.nl](http://www.vrouwtotvrouw.nl)

## BEGENADIGD

Zie je Ruth lopen met op haar rug een zak vol gelezen aren, zie je haar ogen waarin de glans van wat ze heeft ervaren?

Zie je Maria, die na het bezoek van de engel begint te zingen, zie je haar bewogen hart, overmand door zegeningen?  
Twee begenadigde vrouwen, vol geloofsvertrouwen  
In Ruth een ontluikende liefde voor haar gevonden lossen  
In Maria het groeiende Kind, de komende Verlosser

Zie ik mezelf, in het licht van de nacht  
Waarom ik vergeving vroeg? Mijn Verlosser ziet mij  
Hij heeft het volbracht Zijn genade is mij genoeg.  
In mijn ogen verschijnt, de glans van Ruth,  
met Maria begin ik te zingen, doordat mijn Verlosser leeft,  
voel ik mijn hart opspringen

Op D.V. 27 maart 2025 is Annemarie van Heijningen uitgenodigd. Zij zal deze avond een lezing houden in Sirjansland. We hopen, dat er vanuit de gemeente heel veel belangstellenden zullen komen. We weten nog niet welk thema er aan de orde komt, maar we vinden het belangrijk om deze datum alvast te delen. Verdere informatie zal via de nieuwsbrief worden gedeeld.

Een hartelijke groet,  
namens het bestuur van Vrouwenkring Tryfosa

DERDE EDITIE

## KLEDINGBEURS SIR

DATUM: DV 28 MAART 2025  
TIJD: 9-11U  
LOCATIE: KERK SIRJANSLAND

### ALVAST KLEDING INLEVEREN? DAT KAN!

INZAMELADRESSEN  
OP ONDERSTAANDE ADRESSEN:  
LIESBETH BAL - NOORDDIJK 31 - BRUINISSE  
ELLEN CAPELLE - KERKSTRAAT 4 - DOOSTERLAND  
AMANDA HELJBOER - ZWANENBURGSEWEG 5 - NIEUWERKERK  
PETRA KOLDIJK - SCHOOLSTRAAT 1 - NIEUWERKERK  
WILLY DE LEEUW - LAGEWEG 2 - SIRJANSLAND  
HANNEKE VO MEER - LAGEWEG 3B - SIRJANSLAND

RESTANT KLEDING LEVEREN WIJ VOOR JE IN BIJ EEN GOED DOEL!  
(ORGANISATIE KLEDINGBEURS: HERVORMDE GEMEENTE SIRJANSLAND)

**AANBOD:**  
voorjaar/zomer  
dames-/heren-/  
kinderkleding  
schoenen - hoeden  
- accessoires

Jouw spullen op de  
verkooftafel?  
Laat het ons weten  
als je iets wilt  
verkopen!

**HELP JE MEE?!**  
De opbrengst voor  
jouw goede doel ???  
Laat het ons weten  
als jij met een  
geldinzamelactie  
bezig bent!

# Zondagsschool het Visnet

## SCHOENENDOOSACTIE

Zoals ieder jaar heeft de zondagsschool weer meegedaan aan de schoenendoosactie. Maar liefst 35 mooi versierde schoenendozen zijn weggebracht namens de zondagsschool. We willen de kinderen en andere gemeenteleden, die meegeholpen hebben, hartelijk bedanken. Elk jaar luisteren we op de zondagsschool het liedje van de schoenendoosactie. We sluiten ons graag aan bij de woorden: "Het mooiste van dit alles is: jij dacht aan mij!"

## AFSCHIED NEMEN

Helaas hebben we rond de herfstvakantie afscheid moeten nemen van twee mensen uit de zondagsschoolleiding. Meester Bas, die voor de oudste groep stond, is verhuisd en zit daardoor niet meer bij ons in de kerk. Juf Lisanne, die voor de middengroep stond, gaat met veel enthousiasme aan de slag als leiding van de JV. We willen jullie bedanken voor jullie inzet en we wensen jullie beiden Gods zegen toe!

## NIEUWE JUFFEN EN MEESTER

Gelukkig werden de lege plekken al snel opgevuld. Marloes Stouten is de nieuwe juf voor de middengroep en Jasmijn van de Vreede en Arie



Maliepaard zijn de nieuwe juf en meester voor de oudste groep. Alle drie hebben ze een periode meegelopen in de groepen en we zijn heel blij dat de twee nieuwe juffen en de nieuwe meester zo enthousiast zijn gestart.

## KERSTVIERING

Ieder jaar zwaaien wij de oudste kinderen van de zondagsschool uit tijdens onze kerstviering. Dit jaar verlaten Elize, Thijs, Michiel, Joah, Emma en Levi de zondagsschool. Natuurlijk gaan we jullie heel erg missen en ook jullie wensen wij Gods zegen toe!

We vieren samen met de kinderen het Kerstfeest, dat Jezus geboren is, op Tweede Kerstdag om 10.00 uur 's ochtends. Dit jaar is het thema 'Vrede' en we kijken hier erg naar uit. We willen alle gemeenteleden van harte uitnodigen voor de Kerstfeestviering van de zondagsschool.

Met vriendelijke groet,

**De leiding van zondagsschool Het Visnet**

Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is.

**ROMEINEN 14 : 19-21**

# Uit het oog, maar niet uit het hart

Hierbij opnieuw een lijst van gemeenteleden, die zeer tot hun spijt niet meer of voorlopig niet in staat zijn de gemeente te bezoeken. Er staan wijzigingen op hoor! Ik zou zeggen: zoek de verschillen! Voor allen geldt, dat zij zich zeer verbonden voelen met de gemeente en daar hebt u ook uw aandeel in, daarvoor heel hartelijk dank!

Mevr. C. Hage - Breugum  
Kerkring 3-7, kamer 2  
4306 CJ Nieuwerkerk

Jozien Hage (gehandicapt)  
Rijksweg 2  
4416 AZ Kruiningen

Mevr. C. Padmos - van der Have  
Dr. de Kockstraat 13,  
Kamer: 150  
4311 EK Bruinisse

Mevr. N. van Strien - van den Bos  
Noorddijk 2  
4311 GV Bruinisse

Mevr. J. van der Valk - Meermans  
De Wieken, Hoge Molenstraat 13  
Kamer: Tjaskerstraat 21  
4301 KB Zierikzee

Mevr. G. van der Wekken - den Boer  
De Saele 28  
4307 LL Oosterland

Mevr. Stoel - Kik  
Dr. de Kockstraat 79-25  
4311 EL Bruinisse

Dhr. en Mevr. Rijnberg  
Burg. van Eetenstraat 110  
4306 CW Nieuwerkerk

Mevr. J. Sijs  
Schengestraat 41a  
4461 EX Goes  
(Mocht u in Goes zijn, bezoek is  
erg welkom bij mevr. Sijs!)

Dhr. A.M. Dorrestein  
Heermastate 91-05  
Heerma van Vosstraat 59  
4708 AW Roosendaal

Dhr. en Mevr. de Bruine  
Molenweg 21  
4307 AG Oosterland

Petra Dooge - van Ast  
Kerklaan 3  
4308 AL Sirjansland

Mochten er fouten staan in het bovenstaande, neemt u dat ons niet kwalijk, maar neem contact op met mevr. J.J. Capelle – van Dijke (06 – 12861719), zodat de fouten gecorrigeerd worden voor de volgende keer. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

# Werkgroep Hulp over Grenzen

Als u dit leest leven we wellicht in de laatste dagen van 2024. We kijken dan nog even achterom.

## KOEKENACTIE

We hebben dan net de koekenactie achter de rug. We hebben op dit moment geen idee wat hiervan de opbrengst is en of deze actie geslaagd is. We hopen u dit op een andere wijze nog kenbaar te mogen en kunnen maken. We bedanken u hier alvast voor de ingezonden bestellingen! Met de opbrengst van deze actie worden de allerarmsten in de kerkelijke gemeente in Plovdiv ondersteunt en voorzien van de 1e levensbehoeften. Bidt u mee voor deze christenen in Oost Europa?

## AFSCHEID

Als werkgroep hebben we afscheid genomen van Thijs, die geruime tijd lid is geweest van de werkgroep. We willen hem vanaf deze plaats nogmaals bedanken voor alle inbreng en hulp in de werkgroep en wensen hem alle goeds toe met zijn vrouw en kinderen. Hierdoor zijn wij wel op zoek naar een nieuw gemeentelid, die onze werkgroep wil komen ondersteunen!! We kunnen wel wat hulp gebruiken bij o.a. een verkoping, buffet of andere acties die we jaarlijks organiseren.

## OOSTERS BUFFET

Er staat een buffet gepland op D.V. 19 februari 2025 (geen stampottenbuffet deze keer). We moeten de verdere invulling en voorbereidingen



nog bespreken en hopen t.z.t. op uw komst en/of bijdrage. Altijd gezellig zo'n gezamenlijke maaltijd. Wellicht wordt er nog aan u gevraagd of u een bepaalde maaltijd zou willen voorbereiden voor deze avond!!

Namens de Werkgroep Hulp over Grenzen,  
**Marieke Dooge, Conny v.d. Velde, Lian Flikweert, Johan Bal en Geanne Kaptein**

Verder wensen wij u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2025 toe!

Een gift is altijd welkom op het volgende rekeningnummer:  
NL 11 RABO 0373 710 399  
Mailadres: jdooge63@zeelandnet.nl

## Kon je het al zien?

Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water?  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken?  
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou?  
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou.

Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?  
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen?  
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt?  
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat.

Kon je het al zien?

De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op.  
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God!

Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen?  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen?  
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God?  
**De baby in je armen is waarlijk God met ons.**

## Sponsorkinderen

De diaconie vraagt uw aandacht voor het volgende:

Al vanaf 1984 onderhouden we van de diaconie 2 sponsorkinderen, die we financieel steunen op hun vaak zo moeilijke levensweg. Als de kinderen boven een bepaalde leeftijdsgrens komen, dan regelt Woord & Daad dat er weer andere kinderen zijn die steun nodig hebben. Nu hebben we binnen onze gemeente altijd een persoon, die de contacten onderhoudt d.m.v. een briefje of kaartje met een beemoedigend woord er op. De laatste jaren deed Martine Verwijs dit. Vanaf deze plaats willen we haar hiervoor nog heel hartelijk bedanken. Martine heeft echter aangegeven hiermee te willen stoppen. Nu is onze vraag of er iemand is, oud of jong, die deze taak op zich zou willen nemen? Het kan zowel digitaal via een app op je telefoon of de traditionele manier met pen en papier. Iedereen en alles is welkom!



Als je het ziet zitten of meer informatie wilt hebben, dan kun je contact opnemen met diaken, dhr. D. Bolle. We horen graag van je!

Met vriendelijke groet namens de diaconie,

**Dhr. D. Bolle**

## In gesprek met...



**'Als je ze ziet, is het alsof je haar zus Jeanet aankijkt', zo meldde mijn tipgever Annet Capelle over mijn bezoekadresje van dit kwartaal. En daar kan ik haar geen ongelijk in geven. Ook zie ik wel trekken van haar andere zus, Tanja van der Have.**

Ik ben bij Hennie en Piet de Bruine-Donselaar, Molenweg 21 te Oosterland. Ze wonen hier nu zo'n 7 jaar. Eerder woonden ze in Oosterland aan de Achterweg en aan het Koninginneplein. Meneer De Bruine is niet het type om stil te zitten en hier hebben ze een tuin van zo'n 700 m<sup>2</sup>. Mevrouw de Bruine, dochter van een Schouwse moeder en een Woudenbergse vader, is geboren in Woudenberg. Toen ze een jaar of 6 was, verhuisde het 11-koppige gezin naar Sir. Van een Woudenbergs verleden is bij mevrouw De Bruine niets meer te horen. 'Ik werd op school geplaagd om hoe ik praatte, dus ik wist niet hoe snel ik het Zeeuws moest leren', lacht ze. In die tijd kerkte het gezin in Sir. Toen ze zo'n 13 jaar was, verhuisden ze naar Oosterland. Daar is haar man, Piet de Bruine, geboren en getogen. Als we het hebben over de jonge leeftijd waarop ze trouwden (17 en 18 jaar), benadrukt meneer De Bruine: 'Maar we hebben het al 50 jaar heel goed samen!' Toch is hun leven niet bepaald over rozen gegaan. Meneer de Bruine verloor zijn moeder toen hij 6 jaar oud was. Daardoor draaide hij al heel jong mee

in het huishouden. Die ervaring zou later heel goed van pas komen. Mevrouw De Bruine weet al vanaf haar 27ste jaar, dat ze de ziekte van Crohn heeft. Waarschijnlijk had ze dat al in haar kinderjaren. Ze was te moe om met de andere kinderen te gaan schaatsen. In de afgelopen 40 jaar is ze zo'n 18 keer geopereerd aan haar buik, omdat haar ziekte en medicijnen, die ze daarvoor gebruikt, allerlei gevolgen hebben. In april staat er weer een operatie op de planning, namelijk aan een breuk in haar buik. Meneer de Bruine had als 18-jarige afgekeurd kunnen worden. Waarschijnlijk heeft hij als jongen in de groei veel te zwaar werk gedaan, waardoor hij eigenlijk zijn leven lang last heeft van zijn rug, schouders en handen. Toch heeft hij zijn hele leven kunnen werken, waarvoor hij heel dankbaar is. De laatste jaren als schilder. Meneer en mevrouw de Bruine kregen samen één zoon, namelijk Patrick. Inmiddels zijn er ook een kleinzoon en – dochter bij gekomen!

Na het overlijden van haar moeder in 1999 verlangde mevrouw De Bruine heel erg terug naar de kerk uit haar jeugd. En zo belandde het echtpaar in de Hervormde Kerk van Sir onder de prediking van Ds. Joppe. Met Ds. Joppe had het echtpaar een hele goede band. Na een aantal goede jaren werd de kerkgang voor mevrouw De Bruine echter moeilijk. De ziekte van Crohn zorgt voor allerlei vervelende beperkingen. Sinds die tijd luistert het echtpaar digitaal mee. Dat is inmiddels dus al tientallen jaren! Ze missen de kerkgang wel. En ook om deel uit te maken van het sociale kerkelijk leven. Velen in onze gemeente zullen meneer en mevrouw De Bruine niet van gezicht kennen. Maar om dat te veranderen, willen ze graag even voor me poseren!

Opgesteld door  
**Mevr. A. (Amanda) Heijboer – Kik**



# Een thuis voor ieder kind

Sanne (34) is alleenstaand en heeft het heel pittig met haar twee kinderen. Soms loopt het bijna uit de hand thuis. Het zou zó goed zijn als een vast gezin in de buurt een helpende hand toesteeekt, door bijvoorbeeld twee weekenden per maand de kinderen een warm tweede thuis te bieden... Sanne is een van de vele ouders voor wie jeugdhulporganisatie Timon – in dit geval – deeltijdpleegzorg regelt, om te voorkomen dat spanningen zo hoog oplopen dat het voor niemand goed is. Voor weer andere kinderen is fulltime pleegzorg nodig, omdat het voor ouders kortere of langere tijd echt niet mogelijk is hun kind zelf op te voeden. Ook zijn er kinderen voor wie er van het ene op het andere moment crisispleegzorg nodig is, omdat het plotseling niet meer mogelijk of verantwoord is voor een kind om bij de ouders te zijn. Een welkom thuis! Ieder kind is waardevol en heeft een liefdevol thuis nodig. Mogelijk ervaar jij, als christen die zelf zegeningen ontvangt, ruimte om anderen daarin te laten delen? Dat is precies wat nodig is: mensen die hun huis en hart openstellen. Zodat je als kind gastvrij wordt ontvangen, mag zijn wie je bent en gehoord wordt: een tweede thuis! Samen met pleegouders helpt Timon vanuit christelijke waarden kinderen zo dicht mogelijk bij huis, zodat ze zoveel mogelijk hun 'gewone' leven houden. Ook proberen we met elkaar ouders zoveel als mogelijk hun ouderrol te laten blijven vervullen, zodat het kind in contact blijft met de eigen familie. Soms gaat het om een kind uit een christelijk gezin, soms ook niet. Het pleegzorgteam van Timon zoekt samen met jou heel zorgvuldig naar een goede matching tussen het kind en jou of jullie als gezin. Voor kinderen in alle leeftijden (0-17 jaar) heeft Timon dringend meer pleegouders nodig, ook in deze regio. Is het iets voor jou? Pleegmoeder Mirjam: "Ik zeg tegen vrienden altijd 'Bid ervoor of dit voor jou is weggelegd!' Met jouw inzet kan je voor een kind en de ouders een groot verschil maken. Ons leven is niet perfect, maar je hebt als gezin meer in huis dan je denkt." Pleegouder zijn is lang niet altijd eenvoudig, maar zo broodnodig! Je staat er niet alleen voor: naast training vooraf blijft de pleegzorgbegeleider je voortdurend support bieden en Timon biedt ook trainingen om je verder te helpen. Wil je ook verschil maken en je huis en hart openstellen voor een pleegkind? Misschien heb je hier al vaker over nagedacht en is dit het moment om het handen en voeten te gaan geven. Of misschien heb je hier nog nooit over nagedacht en raakt het je dat zo-

veel kinderen een (extra) thuis nodig hebben. Doe de pleegoudertest op [timon.nl/pleegzorg](http://timon.nl/pleegzorg), vraag een infopakket aan en bezoek geheel vrijblijvend een infoavond! Graag bespreken we met jou welke vorm van pleegzorg bij jou past. Bedankt dat je dit wil overwegen, mede namens Sanne en haar kids - en al die andere ouders en kinderen

Als Timon zijn wij hard op zoek naar pleegouders. Daarom had ik de behoefte om dit te delen met de kerk via de nieuwsbrief of in Hervormd Sir!

Met vriendelijke groet,  
**Roméé van Zuidland**  
*Begeleider Pleegzorg Team Zeeland*



**Timon**  
Laan van Vollenhove 2931  
3706 AK ZEIST

[r.van.zuidland@timon.nl](mailto:r.van.zuidland@timon.nl)  
06-15613692

**Meer weten over Timon?**  
[Timon.nl](http://Timon.nl)



# O COME LET US ADORE HIM

## Agenda | 1<sup>e</sup> kwartaal 2025 | Hervormd Sirjansland

### januari

wo	1	Koffiedrinken n.d.d.
do	2	
vr	3	
za	4	
zo	5	Geen zondagsschool / Zondagavondcatechese 19+
ma	6	19:30 Moderamenvergadering
di	7	Catechese
wo	8	20:00 Bijbelkring
do	9	20:00 Vrouwenkring / 20:00 Belijdeniscatechese
vr	10	19:30 Jv -15(Bru) / Doopzitting
za	11	
zo	12	Doopdienst / Jv 15+
ma	13	
di	14	Catechese
wo	15	19:30 Kerkenraadsvergadering
do	16	20:00 Belijdeniscatechese
vr	17	
za	18	
zo	19	Zondagavondcatechese 19+
ma	20	20:00 Bijbelgespreksring
di	21	Catechese
wo	22	20:00 Jongvolwassenkring
do	23	20:00 Vrouwenkring / Belijdeniscatechese
vr	24	18:30 Jv -15
za	25	
zo	26	
ma	27	Moderamenvergadering / 20:00 Mannenvereniging
di	28	Catechese
wo	29	
do	30	20:00 Belijdeniscatechese

### februari

za	1	Jv 15+
zo	2	Koffiedrinken n.d.d. / Zondagavondcatechese 19+
ma	3	
di	4	Catechese
wo	5	
do	6	20:00 Vrouwenkring / 20:00 Belijdeniscatechese
vr	7	19:30 Jv -15(Bru)
za	8	
zo	9	
ma	10	19:30 Kerkenraadsvergadering
di	11	Catechese
wo	12	20:00 Bijbelkring
do	13	20:00 Belijdeniscatechese
vr	14	9:30 Vrouw-kind koffieochtend
za	15	
zo	16	Zondagavondcatechese 19+
ma	17	20:00 Bijbelgespreksring
di	18	Catechese
wo	19	Buffet HOG / 20:00 Jongvolwassenkring
do	20	20:00 Vrouwenkring / 20:00 Belijdeniscatechese
vr	21	19:30 Jv -15(Sir - Spelletjesavond)
za	22	Voorjaarsvakantie (zuid)
zo	23	
ma	24	Moderamenvergadering / 20:00 Mannenvereniging
di	25	Catechese
wo	26	
do	27	20:00 Belijdeniscatechese
vr	28	

### maart

za	1	
zo	2	Voorbereiding H.A. / Koffiedrinken n.d.d. / Jv 15+
ma	3	
di	4	
wo	5	19:15 Censura Morum / 20:00 Bezinningsuur
do	6	20:00 Vrouwenkring
vr	7	19:30 Jv -15(Bru)
za	8	Inleveren copij Hervormd Sir
zo	9	Heilig Avondmaal / Zondagavondcatechese 19+
ma	10	19:30 Kerkenraadsvergadering
di	11	
wo	12	Biddag
do	13	20:00 Belijdeniscatechese
vr	14	
za	15	
zo	16	Zondagavondcatechese 19+
ma	17	20:00 Bijbelgespreksring
di	18	Catechese
wo	19	20:00 Bijbelkring / 20:00 Jongvolwassenkring
do	20	20:00 Vrouwenkring / 20:00 Belijdeniscatechese
vr	21	
za	22	
zo	23	Jv 15+
ma	24	Doopzitting
di	25	Catechese
wo	26	
do	27	20:00 Belijdeniscatechese / 20:00 Vrouwenkring
vr	28	Kledingbeurs en koffieochtend / 19:30 Jv -15
za	29	
zo	30	Doopdienst

